

### *Joodse onderduikers en moedige mensen in onze omgeving*

Er is veel gepubliceerd over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Echter van het moedige gedrag van inwoners, doodgewone mensen die met gevaar voor eigen leven gedurende langere tijd tientallen Joodse medeburgers onderdak boden, is tot op heden slechts een enkele geschiedenis bekend.



Piet Pruijssers heeft in zijn zoektocht de namen van 50 Joodse onderduikers gevonden, en een twintigtal onderduikgevers in beeld gebracht; onder meer de Joodse Hr. Kooperberg die onderdak vond bij fam. De Laat aan de Kerkdijk te Made. Maar ook bakker Van Iersel uit Drimmelen hielp mee. Met een aantal Joodse onderduikers, zowel uit Nederland als uit Israël, heeft hij persoonlijke gesprekken gevoerd of rechtstreeks mail contact gehad. Opmerkelijk is de tot voor kort onbekende rol van een jonge huisarts en van een dominee van de Nederlands-Hervormde Kerk, die in veel verhalen voorkomen. Hun namen werden vrijwel nooit genoemd in de oorlogsgeschiedschrijving, terwijl zij in die jaren, als spin in het web, vele tientallen Joden direct of indirect het leven hebben gered. Ook gaat hij in de presentatie in op het feit dat antisemitisme van alle tijden is en hoe dat in de nazitijd heeft geleid tot een triest dieptepunt de Holocaust. De vele indringende, persoonlijke verhalen en foto's maken een onbekend gebleven stuk oorlogsgeschiedenis zichtbaar. Deze presentatie laat zien dat gewone burgers in deze bijzondere omstandigheden het verschil maakten en zo levens redden.



Piet Pruijssers is na zijn pensionering acht jaar voorzitter geweest van de Heemkundevereniging in Sprang-Capelle en heeft zich in deze periode ook beziggehouden met de lokale oorlogsgeschiedenis.



**Piet Pruijssers**

Rondleider / vrijwilliger  
Nationaal Monument  
Kamp Vught

De lezing vindt plaats op 12 februari om 20:00 in 't Trefpunt Raadhuisplein 1a te Made, zet het alvast in je agenda.