

De Kei-eilanden en een weg vol met keien.



Heemkundekring Made en Drimmelen presenteert de voorjaars De Klok. Met enige trots bieden zij u het eerste nummer van de vijfentwintigste jaargang van dit periodiek. Verscheen jaargang 1 en de eerste De Klok in oktober 1998, we zijn nu alweer toe aan jaargang 25 en doorlopend nummer 73. Een zilveren jaargang dus. Een jubileum dat de redactie van de heemkundekring niet zomaar voorbij laat gaan: deze zomer brengt men een jubileumuitgave uit: extra dik, iets groter formaat en volledig in kleur.

Maar eerst dus nog de voorjaars De Klok. Men biedt U hier twee heel verschillende onderwerpen aan.

Al lang voordat Tui, Sunweb, Travelhunter, Globehopper of hoe ze ook allemaal heten mogen ons vakantie-reizen over de gehele wereld aanbieden, waren er in de vorige eeuw al Madenaren die de verste uithoeken van onze aarde bezochten. Jan de Jong reisde naar Kanoë ver in de Chinese binnenlanden, Koos van Gils naar Curaçao, Nico van der Westen kon je tegenkomen in Pangkalpinang op het eiland Bangka en Jan Rovers te Atiu, Mauki of RaRo Tonga in de Cookarchipel. Jongens die gehoor gaven aan de lokroep uit de missie en zich aangesloten hadden bij een van de vele missiecongregaties die in ons land bestonden. Over de belevenissen van een aantal van deze Madese missiepaters berichtte De Klok al eerder, hoog tijd om ook eens aandacht te besteden aan Catharina Stevens, een missiezuster FDNSC die een groot deel van haar leven doorbracht op de Kei-eilanden in het toenmalig Nederlands Indië.

Voor de andere bijdrage gaan we ook het dorp uit, maar blijven we toch vlak bij huis. Hierin wordt beschreven hoe de infrastructuur tussen Made en Geertruidenberg in het verleden verliep. Een verbinding die jarenlang liep via de Steelhovensedijk. De wat ouderen onder u herinneren zich die verbindingsweg vast nog wel als een onaangename hobbelweg, waar een verkeersongeval zo gebeuren kon. Hoe dat allemaal zo tot stand kwam en wat de overheid deed aan verbetering, wordt in dit artikel uitvoerig beschreven.

De leden van heemkundekring Made en Drimmelen krijgen hun periodiek weer netjes in de brievenbus, andere belangstellenden kunnen een De Klok 73 voor slechts drie euro ophalen bij de secretaris van de vereniging Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34, bij de Primera in de Marktstraat of bij de bibliotheek in de Mayboom.