

**Bespeur
Bekijk
Beleef**



ZUIDERWATERLINIE

NIEUWSBRIEF



Het Fortenseizoen is geopend!

De dagen worden langer en de zon laat zich steeds vaker zien. Tijd om eropuit te trekken! Ontdek het prachtige linielandschap of strijk neer op één van de vele fortterrassen. Er zijn spannende speurtochten en escaperooms, exposities en natuurlijk veel kinderactiviteiten. Ga mee met een rondleiding of geniet van één van de vele wandel-, fiets-, auto- en vaarroutes.

> [Bezoek de stoere forten van de Zuiderwaterlinie](#)



Brood, Bier en Bergen

Wat at en dronk men vroeger? En welke plek had eten in het dagelijks leven? Aan de hand van leerzame informatie en een stadswandeling langs historische plekken in Bergen op Zoom krijg je hier op **15 april** een goed beeld van. Maar er wordt ook geproefd! Geniet van drie bieren met een knipsoop naar het verleden vergezeld met bijpassende hapjes.

[> Meer informatie](#)

Zuiderwaterlinie in FORT! Magazine

Onlangs verscheen de nieuwste editie van FORT! Magazine. In het artikel van de Zuiderwaterlinie word je uitgenodigd om **in de voetsporen van Menno van Coehoorn** te treden. Bezoek bijvoorbeeld het Mauritshuis in Willemstad, vestingstad Geertruidenberg of het Zuiderwaterlinie bezoekerscentrum in Grave.

[> Bestel het magazine online](#)





Ontdek Linie 1629 met een interactieve kaart

Hoe zag de omgeving van 's-Hertogenbosch er tijdens de Tachtigjarige Oorlog uit vergeleken met nu? Je ontdekt het met de interactieve historische kaarten van het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Prins Frederik Hendrik liet in enkele weken tijd twee dijken om de stad aanleggen van bijna twee meter hoogte. Er begon een belegering van vijf maanden waarbij 's-Hertogenbosch onophoudelijk werd bestookt. Op 14 september 1629 moest het Bossche garnizoen de strijd opgeven en kwam de stad onder het gezag van de Nederlandse Republiek.

[> Bekijk de interactieve kaart van Linie 1629](#)



Kennisdag Nederlandse Waterlinies 2023

Waterlinies beslaan enorme erfgoedgebieden met zichtbare sporen als vestingsteden, forten en landschappen. Kom naar de Kennisdag Nederlandse Waterlinies op **21 april 2023** en denk tijdens de presentaties en break-out sessies met ons mee hoe we de linies

beleefbaar maken en houden.

[> Lees meer over de Kennisdag](#)

De Linie van Theo van der Hagen

"Als **stadsgids van Grave** beleef ik veel genoeg aan de stadswandelingen door mijn mooie stadje. Bezoekers zijn enthousiast over wat ze zien en horen over deze veelvuldig belegerde stad. In het oude stadhuis vinden we het bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie, voor velen een inspiratiebron om een van de 11 andere vestingsteden van de linie te bezoeken."



Wist je dat?

Fort Sint Andries werd in 1599 tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden gebouwd. Het was het grootste militaire bouwwerk van Nederland in die tijd. De locatie kozen de Spanjaarden niet voor niks: Fort Sint Andries ligt op een van de meest strategische punten van Nederland, daar waar de Maas en de Waal elkaar bijna aanraken. Hollanders gaven het fort de naam 'Sleutel tot Holland.' Dit laat zien hoe belangrijk het was in de verdediging van Holland!

[> Lees meer over Fort Sint Andries](#)



De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland.

Zij loopt van Bergen op Zoom tot Grave en verbindt 12 historische vestingsteden en hun ommeland met elkaar.