



Kleur in ons archief

De bomen verrassen ons dit seizoen weer met hun schitterende kleurenpalette in warme tinten. Ook voor het BHIC is oktober veelkleurig. Zo heeft BrabantinBeelden [een nieuwe partner](#) mogen verwelkomen: Regionaal Archief Tilburg. Hun films kun je voortaan ook op BrabantinBeelden.nl bewonderen. En dat is goed nieuws.



Verder presenteerden twee jonge historici deze maand hun onderzoeksvorstellen aan de selectiecommissie van BHIC fellowships. Begin volgend jaar zullen zij hun onderzoek afronden. Hieronder lees je er meer over. Had je trouwens al kennis gemaakt met Maxime en Roxanne, twee masterstudenten die onderzoek doen naar LHBTIQ+ in ons archief? Zij kunnen [jouw hulp](#) erg goed gebruiken om nog meer kleur te geven aan ons archief. Help je mee? [➔](#)

Margot America, redactie

Jonge historici doen nieuw archiefonderzoek naar Brabantse geschiedenis!

In april kondigden we de start aan van een uniek fellowship-programma voor jonge onderzoekers. Onlangs zijn de eerste twee historici met hun onderzoek gestart. Deze maand presenteerden Rosalie Versmissen en Felix Bosch

Nieuwe bronnen september online

Dagelijks worden nieuwe gegevens toegevoegd aan onze zoekmachines. In dit overzicht zetten we alle bronnen op een rij die onlangs online zijn gezet en waar je bij je onderzoek wellicht goed gebruik van kan maken. [➔](#)

tijdens de kick-off waar hun fellow-onderzoek over gaat. →

Criminaliteit in oorlogstijd

Zes masterstudenten van de Radboud Universiteit hebben aan de hand van persoonlijke verhalen uit ons archief een mooie zesdelige podcastreeks gemaakt over vrouwen en alledaagse criminaliteit in oorlogstijd, getiteld 'Vrouwen Buiten Zicht'. →

Rampzalig 1672

In de Maand van de Geschiedenis aandacht voor de bijzondere verhalenreeks van onderzoeker Henk Beijers. Hij schrijft over de bloedige oorlog tussen Frankrijk en Engeland tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden ruim drie eeuwen geleden. Lees zijn verhalen hier terug. →



"Brabant was vatbaar voor rampen"

"Tijdens de Maand van de Geschiedenis zoomen we in onze podcast 'Het geheugen van Brabant' in op rampen van allerlei soorten en maten, en vanuit verschillende ooghoeken: van de allereerste ramptoerist, tot de gevolgen van hoog water of de sporen die doortrekkende legers in onze provincie achterlieten." →

Marilou Nillesen, host van de podcast



Beste verhalen deze maand

[Met zorgvuldig gekapt haar toch in een cabrio](#)

Halverwege de jaren tachtig was Brigit één van de rondemissen tijdens de wielertoers Nacht van de Zeilberg. Hoe kijkt ze nu terug naar die bijzondere periode? (Bijdrage: Brigit van Onlangs-van Someren)



[Vijftigjarige soldaat wordt voor de gek gehouden](#)

De Citadel, in hartje Den Bosch, is al tientallen jaren het vaste onderkomen van het BHIC. Minstens veertig kilometer aan archiefmateriaal vind je in onze depots. Soms duikt de Citadel zelf ook op in deze oude stukken.

[Nachtmerrie in de Brabantse akkers](#)

Hoe één dag je leven op zijn kop kan zetten. Johanna weet hier alles van. Wat eind 1917 een dag als alle andere moest worden, zou haar leven voor altijd veranderen... (Bijdrage: Stef Roovers)



Ramptoerisme in Herpt

Nu kunnen wij het ons niet voorstellen, maar ruim honderd jaar geleden was de waarneming van een vliegtuig soms een reden voor vermelding in de krant. Het was dan ook een bijzondere gebeurtenis in Herpt. (Bijdrage: Bert Meijs)

Kind van de dominee

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in alle culturen voor, al worden de grenzen niet overal op dezelfde manier getrokken. Maar dit gedrag is niet alleen van deze tijd, zoals blijkt het een verklaring uit 1759. (Bijdrage: Bert Meijs)



Ook weer 'met losse handjes'

'Zo vader, zo zoon' ging zeker op voor de familie Kremers die eind 19e, begin 20ste eeuw woonde in Mill. De vader van het gezin, Cornelis, had er rond 1880 al drie veroordelingen en gevangenisstraffen opzitten. In alle gevallen ging het om mishandeling. (Bijdrage: Geurt Franzen)

Nietsontziend duo slaat beestachtig toe voor schamele opbrengst

Hun werkwijze is gewetenloos hard, hun opbrengst uiterst pover. Feit is dat Petrus van der Burgt op zaterdagavond 24 november 1928 gewoon in zijn eigen bed in Ulvenhout gaat slapen om daarna - zwaargewond en in hevige pijn - nog maar enkele dagen te leven.



Liefs uit Berlijn

Een verhaal over twee gewone mensen die elkaar ontmoeten op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Ton Maas reconstrueert het verhaal van zijn ouders die elkaar ontmoeten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. (Bijdrage: Ton Maas)



[LHBTIQ+ in ons archief](#)

De twee masterstudenten Maxime van Loenhout (l) en Roxanne Lokin (r) zijn op zoek naar de Brabantse LHBTIQ+ gemeenschap in ons archief. Maxime en Roxanne: "Ben of ken je iemand die zou willen vertellen over zijn/haar ervaringen als homo, lesbienne, biseksueel persoon, intersekse persoon, transgender of queer in de Brabantse gay scene van het verleden? Of heb je toegang tot materiaal uit die tijd? We horen graag van je!" Stuur voor ideeën, tips of vragen gerust een mail naar maxime.van.loenhout@bhic.nl of

kijk hier voor meer informatie. [→](#)



Vragen over Vroeger? Ga naar www.bhic.nl



[Vind ons leuk](#)



[Volg ons](#)



[Bekijk foto's](#)



[Lees verhalen](#)



[Volg ons op Instagram](#)