

Brand te Oud Drimmelen

Een onderwerp dat in De KLOK zeker niet mag ontbreken, is de rampzalige brand die bijna driehonderd jaar geleden het dorpje Oud Drimmelen nagenoeg geheel in de as legde. De voorzitter van heemkundekring Made en Drimmelen, Louis van Suijlekom, allround historicus over Drimmelen en de Biesbosch, heeft vele archieven doorgespit om alles over deze ramp te achterhalen en ons in een uitvoerig artikel hierover te informeren.

Hij heeft zich tevens bereid verklaard om in september a.s. voor belangstellenden ter plaatse in een excursie ook nog een mondelinge toelichting te geven.

Deze zomereditie van het periodiek van heemkundekring Made en Drimmelen is hiermee historisch bijzonder interessant. Zo komen we meer te weten over de toenmalige bewoners, bijvoorbeeld over hun beroepen. Zo ontmoeten we een kleermaker, broodbakker, schoolmeester, herbergier, imker, (zalm)visser, schoenmaker, vorster ofwel gerechtsbode, barbier, heemraad en veeboer; ook was er land in eigendom bij de Prins van Oranje in het 'Kerckenland' en zien we historische namen en oude uitdrukkingen, bijv. de aanduiding van een perceelsgrens als 'ter neuselen drop' ofwel daar waar het regenwater van het dak van een huis op de grond valt.

Daarnaast wordt het ons duidelijk dat hier enkele grote (kinderrijke) gezinnen woonden, maar dat er ook veel kindersterfte voorkwam.

De Klok 71 is voor slechts drie euro verkrijgbaar bij de bibliotheek in de Mayboom of de secretaris van de vereniging, Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34 te Made.



Oud Drimmelen voor de ruilverkaveling